



De Maartenkerk wordt onder de nieuwe naam gewijd met water uit de Zaan, speciaal voor deze gelegenheid door Zaanstad ter beschikking gesteld.



De oud-presidente van de Lutherse Synode, ds. Ilona Fritz, maakt met het Zaanwater met ferme zwaaien een fraaie letter M van Maartenkerk op de gevel.
Het wijwaterstel van de Maria Magdalena kerk in Wormer mocht worden gebruikt.
Zo samen met onze dooptafel werd deze plechtigheid tot een oecumenisch geheel..

